



## Een middagje BSO!



Na schooltijd verzamelen we bij de gele basketbalpaal op het schoolplein. De vertrouwde medewerker wacht daar iedereen op en gezamenlijk lopen we naar het BSO-lokaal.

Daar drinken we een glaasje ranja en eten we fruit, dit doen we op de bank om zo het gevoel van thuiskomen te geven. Bij mooi weer gaan we 's middags zo veel mogelijk naar buiten, waar we een groot speelplein, een voetbalveldje en voldoende speelmateriaal tot ons beschikking hebben.

In de vakanties of tijdens studiedagen proberen we regelmatig erop uit te gaan.

Binnen zijn er ook genoeg mogelijkheden om lekker te spelen, kleuren, lezen, puzzelen, knutselen, verkleeden en te fantaseren. Zo nu en dan is de gymzaal ook een van de opties om lekker uit te razen.

Door middel van verschillende thema's bieden wij geregeld activiteiten aan voor de kinderen, hierbij kunt u denken aan een spel, knutselen, bakken, koken et cetera. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze hier wel of niet aan mee willen doen, omdat BSO vrije tijd voor de kinderen is.

Rond half vijf gaan we nog even zitten voor een cracker en wat drinken. Daarna spelen we weer verder totdat de kinderen worden opgehaald.

### Het team:



Annelies

Juf Marije



Juf

Volg ons op Facebook via: [Facebook BSO De Zaaier](#)